



TOEN KWAMEN DE LEUGENS





Onze taak brengt ons naar
duistere plaatsen.



Het brengt ons naar
plaatsen van verdriet.



Maar ook naar plaatsen
van hoop en liefde.

